

## Proprietærgården Marienlyst skive

Marienlyst er opstået som Proprietærgård i 1860. Det skete ved at en Carl Johan Skovgaard købte to fæstegårde i Resen som hørte under herregården Krabbesholm.

Carl Johan Skovgaard fik lov til at slå de to gårde sammen til én. Den nye gård fik navnet "Marienlyst" efter Skovgaards hustru Cecilie Marie og havde et tilhørende areal på 55 ha.

I 1908 købte Kommissionær Christen M. Ladefoged gården. Ladefoged havde været kreaturkommissionær i Nordtyskland og England, men ville nu være landmand.

Ladefoged gennemførte en omfattende ombygning af hovedbygningen og det er stort set, som vi kender den i dag.

Efter en omfattende brand i 1919 måtte han lade helt nye avlsbygninger opføre. Ladefoged udvidede i løbet af hans ejertid jordarealet, så det blev forøget til 167 ha.

Ladefoged var ugift og ved hans død i 1931 blev Marienlyst overtaget af hans nevø Laust Ladefoged.

Laust Ladefoged var først og fremmest kvægavlsmand og var en af de første på Skiveegnen som anskaffede sig Herefordkvæg. Sidst i 50'erne brændte avlsbygningerne igen og nye, dem vi ser dag, stod klar i 1960.

Laust Ladefoged solgte gården i 1969 til Skive Kommune for 4,5 mill. kr. Gården var nu på 180 ha. Kommunen købte gården for at skaffe plads til udvidelse af Skive mod nord. Gårdens arealer skulle anvendes til bolig- og industrikvarterer. Kommunen skulle overtage gården i etaper, for først i 1980 at overtage bygningerne. Indtil da drev Laust Ladefoged gården som forpagter.

Fra slut halvfjerdserne og til 1985 var der flere projekter som prøvede om de kunne anvende bygningerne. Der var flere forskellige projekter som prøvede at komme i gang, bl.a. økologisk landbrug, ungdomsskole, socialpædagogisk projekt, kristen friskole og landsskole for adfærdsvanskelige unge, "Albatros". Albatros kom i gang i 1982 og eksisterede i et par år, hvor de gik konkurs.

I november 1985 kom Produktionshøjskolen ind i bygningerne.

